

Alla flaggor har halats och midsommarfirandet 2017 är över. Lugnet har åter infunnits sig. Endast bybor med hundar eller bybor utan hund som är ute och promenerar runt byn.

Förberedelserna började redan på onsdagskvällen då det hämtades löv. Korvståndet och chokladhjulet vid Bystugan kom på plats. Det lövades också, men framförallt skulle byns majstång kläs med löv. Vi som var där och jobbade, gjorde ett fantastiskt jobb. Tack för att vi finns.

Strålände väder på själva "firardagen". Det började med att byborna skänkte bröd till kvällens kaffe. Tänk att det finns så många duktiga bagare i vår by. Tack. Som vanligt samlades vi vid Bystugan. Spelmännen spelade, flaggan hissades, nationalsången sjöngs och dansken på plats för 26:e året i rad. Nu var det dax för Stusspjons Per med fanan och alla spelmän i täten, därefter alla bybor och gäster att tåga upp till majstångsplatsen.

Väl på plats skulle majstången bäras fram och smyckas med blommor. Den blev verkligen fin. Men vem skulle leda majstångsupptagningen? Jo, det skulle Henrik Gunnarsson som ledde nedtagningen göra, men som inte fanns på plats. Varken Henrik eller vi i styrelsen hade tänkt på det. Dessutom hade Henrik bara blivit tillfrågad om nedtagning. Det var helt nytt för oss då Olle Ratt skött den biten under många år. Klart att det måste vara någon som leder det hela. Det ordnade sig. Majstången kom upp och nygifta Henrik (som numera heter Back i efternamn) gjorde det helt suveränt.

Dax för årets talare att ta plats. Även i år blev det Olle Ratt även om han hade sagt att han inte skulle ha något ansvar för varken tal eller ned-och upptagning av majstång. Nu skulle det bli nymodigheter minsann. Han började med att "rappa". Det handlade bl.a om byns mest angelägna fråga just nu "Kanadagässen" om hur de förorenar nere vid badstranden. Han är helt otrolig Olle, svårt att toppa en sådan man.

Nu blev det dax för spelmännen. Dansen drog igång med en riktig långdans. Därefter gick byborna ner till Bystugan där det vankades kaffe och korv. Det gamla chokladhjulet från Pers Lennarts tid fanns ju också på plats.

Ljudnivån stod högt i tak precis som vanligt. Alla bybor har mycket att prata om. Kanske var det ett år sedan de sist sågs. I år hade vi inte fått tag i någon underhållare men spelmännen som höll till i gillestugan kom in i storstugan och spelade bl.a några Roligs Perslåtar. Det blev mycket uppskattat bland byborna då de både klappade och stampade i takt till musiken.

Ett vuxenlotteri såldes, som sedan drogs under kvällen. När klockan blev 23.30 började de sista byborna att dra sig hemmåt. Men tittade man in i gillestugan var det fullt pådrag. Spelmännen hade verkligen kommit igång. De kunde nog fortsatt att spela hela natten om inte vi ansvariga ville avsluta kvällen.

Dagen efter var det dax för dem som skulle städa och plocka ihop allt efteråt. De upptäckte att någon ristat i ett av borden inne i gillestugan. Jättetråkigt när sånt händer. Förutom denna dumhet, så var det en helt fantastisk kväll tycker många med mig.

Vid datorn Birgitta Claesson